

W&M magazine

Uitgave 5 • november 2017



**Het witte goud van Limburg en
meer....**

Deel 1, meivakantie 2017

Van de redacteur

Het witte goud van Limburg.

Dit jaar wederom een vakantie in eigen land.

Limburg is voor 2017 onze provincie.

Limburg is te groot voor een tour van twee weken. We hebben de keuze gemaakt voor een tour door Noord-Limburg in de maand Mei. In september volgt dan de tour vanaf Midden Limburg tot aan het Zuid Limburgs Heuvellandschap.

Mei is natuurlijk de maand van het witte goud en dat is bijzonder genieten, Mei is ook de maand van vele activiteiten die plaatsvinden, zoals in Overloon en Kessel.

Op de voorpagina: Czarek, de Poolse aspergesteker vlakbij Kessel

Colofon

W&M magazine
Uitgave van Wil Oudshoorn en Mathé Snoek
met verhalen van Wil en Mathé op stap

2^e jaargang – nummer 5

Email: info@wilenmatheopstap.nl
www.wilenmatheopstap.nl

Redacteur

Wil Oudshoorn

Art Directors

Wil Oudshoorn en Mathé Snoek



Inhoudsopgave:

02 Van de redacteur

04 Etappe 1
Nieuw Bergen
en Nationaal Park de Maasduinen

09 Etappe 2
Smakt
en Militracks in Overloon

19 Etappe 3
Roermond
*en Outlet, Maas, Nationaal Park De
Meinweg*

26 Etappe 4
Kessel
*en Schotse dag, Kasteel De
Keverberg*



Nationaal Park de Maasduinen

Vanaf [camperplaats Bos en Heide](#) staan we midden in het fantastische [Nationaal Park de Maasduinen](#). Het park is een werkelijk prachtig gebied met bossen, heide en veel water. Het Reindersmeer is gebruikt voor zandwinning voor de aanleg van de A76.





Rondwandeling

Reindersmeer, het is net buitenland!



Reindersmeer

We kunnen het meer helemaal rondlopen en komen een zelfbediening pontje tegen, hoe leuk. In de poeltjes barst het van de kwakende kikkers.



Reindersmeer

We zijn inmiddels aan de andere kant van het meer. Deze dame had een fotoshoot voor haar yoga website. Haar fotograaf verzocht ons vriendelijk, dringend om niet meer foto's te maken.





Kevelaer

Op de fiets, eerst door bos en hei en via de grensweg en het open landschap naar bedevaartsoord Kevelaer. Een fantastisch stadje. En natuurlijk een kaarsje branden!





Smakt

Paul Kersten heeft een [mini-camping 'De Stille Hoek'](#) en is een rabarberteller voor Hak. Het is er heel stil en er zijn weinig gasten. We mogen een kijkje nemen in de rabarberfabriek!

Rabarber

De rabarber wordt gesneden en gesorteerd door de Poolse werknemers. Zelf heeft Paul ook een Poolse vrouw. Zij is een goede Poolse volgens Paul!



Hak

De rabarber wordt in containers verzameld en vervoerd naar de fabriek van Hak.

“U moet de groeten hebben van Hak”



Het honderdjarig jubileum van de Grondgebonden Luchtverdediging in Venraij is ook aanleiding voor ons bezoek. We verkennen vast de omgeving (De Peel) voor de militaire optocht vanaf [De Luitenant-Generaal Bestkazerne](#) in Vredepeel, helaas ging de optocht niet door en was er een presentatie op het plein in Venraij.



Venraij heeft dankzij de Val van de Muur een gezamenlijke historie met de Grondgebonden Luchtverdediging. Na het einde van de koude oorlog in 1989 kwamen luchtverdedigers met hun materiaal vanuit Duitsland naar Venraij en ontstond de Groep Geleide Wapens. In 2012 voegde Defensie de raketten van GGW en de kanonnen van de luchtdoelartillerie van de landmacht bij elkaar.



Militracks Overloon 2017

Maar er is nog genoeg te zien en te beleven in Overloon. Tijdens het [Militracks-weekend](#) zijn er Duitse motoren, personenvoertuigen, vrachtwagens, halftrupsen en tanks te zien, die overwegend in dienst waren bij de Wehrmacht. De Duitse voertuigtechniek was in die tijd in veel gevallen kwalitatief beter dan die van de Geallieerden. Op Militracks wordt getoond - en in sommige gevallen ook letterlijk - hoe die techniek werkte. De voertuigen staan overigens niet alleen statisch opgesteld, maar rijden ook rond op het speciale, anderhalf kilometer lange parcours in het museumpark. Het is ook mogelijk om mee te rijden.



Militracks

*Daar hadden we geen rekening mee gehouden.
Jemig wat een lange rij. Naast meerijden een
minitrack markt voor de verzamelaar??*





Militracks

Je komt natuurlijk in stijl!





Militracks

De voertuigen kwamen uit verschillende landen naar Overloon. Van privé eigenaren en clubs.





Militracks en meerijden

Ze staan er voor in rijen dik, jong en oud. Het terrein rondom het museum is een uitdaging voor de voertuigen en is speciaal geprepareerd door plaatselijke boeren. Door modder en met aanloop naar echte heuvels.

En tot slot niet te vergeten [het oorlogsmuseum](#) met een werkelijk boeiende presentatie van onze geschiedenis.







Op de terugweg naar de camping beklimmen wij deze uitkijktoren eigendom van de Gemeente Boxmeer van het bouwjaar 2009, een gewicht van 19800 kg en een hoogte van 25,4 meter. Een uitzicht over de boomtoppen heen.





Roermond

Tijdens het "blauwe uurtje" een rondje Roermond.

Roermond

De [Sint-Christoffelkathedraal](#) in Roermond tijdens “het blauwe uurtje”.





*We hebben een perfecte plek om
de outlet en de omgeving van
Roermond te bezoeken,
[camperplaats Helenaswerf.](#)*



We lopen via het centrum van Roermond naar de Outlet op zondag en genieten plots van een voorstelling vanaf een balkon, hoe romantisch.





Roermond

Rondje fietsen

Noormannen in Asselt 882 na Chr.

3 van 10: Vrouw des Huizes

In de jaren van de vroege middeleeuwen was het boerenleven in Asselt hard, kort en krachtig. Dit gold ook voor de families van de mannen die in het jaar 881 in Asselt "op viking waren". De gemiddelde leeftijd van vrouwen was 30 jaar, vooral vanwege kraamsterfte. Mannen werden vaak niet ouder dan 45 jaar. De Noormannen waren thuis in het Noorden verantwoordelijk voor het ploegen van de akkers, zij mochten het woord voeren bij geschillen, moesten conflicten goed- of kwaadschiks oplossen en dreven handel. Keerde een Noorman definitief niet terug van zijn plundertocht, dan erfde de oudste zoon de boerderij en landerijen. Voor de rest van de broers zat er dan niets anders op dan ook het geluk elders in een ander gebied te zoeken. Gedurende de twee turbulente jaren dat de Noormannen hier in het Koningshof van Asselt verbleven, namen de vrouwen thuis hun rol en verantwoordelijkheden over. Trouwens in huis waren, in tegenstelling tot de Asseltse boerinnen, de vrouwen absoluut de baas. Als symbool van hun macht in huis droegen zij duidelijk zichtbaar een grote bronzen sleutel over hun kleren. Het door een Noorman weigeren van deze macht, gaf de vrouw het recht om officieel een scheiding aan te vragen...





Roermond

Rondje fietsen





Kessel

Na Roermond een logische keuze op de terugweg naar huis bezoeken we het Schotse Festival in Kessel.



Onze standplaats wordt geen camping (100 plekken en allen bezet en daar wil je dan ook niet zijn) [Camperplaats Kessel](#) met Wendy en Geert en kids is een fantastische plek.

Het zijn bijzonder warme dagen, hier in de schaduw van de loods. We hebben het er erg gezellig met de gasten.





Kessel-Schots festival

Een feestelijk eerbetoon aan onze Schotse bevrijders! Tijdens deze dag wordt de Schotse cultuur gevierd bij Kasteel De Keerberg. De dag wordt geopend met een parade door Kessel.





Kessel-Schots festival

Er werden verschillende demonstraties en optredens uitgevoerd, zoals schapen drijven, roofvogel shows, Irish Dance, highland games en Schotse muziek door Pipers Society Anam Cara! Ook is een Schots belevingsplein met o.a. Whisky tasting en Scottish food & drinks.





Kessel

Schots festival



De schotse muziek



Kessel-Schots festival

De roofvogel show met diverse exoten.





Kasteel De Keeverberg

Uitzicht op de Maas vanuit het [Kasteel De Keeverberg](#), het modernste kasteel van Nederland.



Rondje Fietsen 1, Kessel

Kloosterdorp Steyl

*We wijken van onze route af.
Volgen duitse fietstoeristen en
komen in het [kloosterdorp Steyl](#)
terecht. Wat een verrassing en dan
hebben we lang niet alles gezien.*



Steyl

Onze duitse Fietsvrienden.





Rondje Fietsen 2, Kessel

In Panningen een fantastische rotonde, goed vlees en een traantje.

Czarek

Tijdens ons fietstochtje een ontmoeting met de poolse Aspergesteker Czarek, hij was aan het lunchen en hij zag er zo fotogeniek uit. Hij had geen bezwaar, maar wilde al te graag laten zien wat zijn werk was!





Kasteel De Keerbergen



W&M magazine

Weesp, Nederland